

PROGRAMMA LEERGANG AURELIUS AUGUSTINUS - DEEL II 2026-2027

Samen lezen in de Belijdenissen van Augustinus

Adres locatie: Julianakerk | Dordrecht
Mauritsweg 286 | 3314 LT

Lestijden: 19.30 - 20.40 | pauze | 20.50 - 22.00

Docent: dhr. B.A.D. van der Wulp



Programmabeschrijving

Een ontdekkingsreis door een van de meest invloedrijke boeken uit de geschiedenis,

De Belijdenissen van Augustinus zijn een tijdloze klassieker: eerlijk, scherpzinnig, kwetsbaar en verrassend actueel. In deze reeks van vijf avonden lezen en bespreken we samen het biografische deel van dit meesterwerk (Boek 1 t/m 10). Op de laatste avond kijken we kort naar de theologische en meditatieve slotboeken (Boek 11 t/m 13).

Deze leergang is bedoeld voor iedereen, die zich wil verdiepen in een verslag van een mens op zoek naar God.

📖 Te lezen

Belijdenissen van Augustinus, bij voorkeur in de vertaling van Wim Sleddens (Damon).

🕒 Investing

Deelnemers lezen voorafgaand aan elke bijeenkomst de betreffende boeken. Tijdens de avonden verdiepen we ons samen in thema's, vragen en inzichten.

De lessen zijn interactief, wat betekent dat vragen, ook persoonlijke vragen van harte welkom zijn.

Lesdata	Onderwerp	Docent
21-01-27	Boek 1 en 2 We starten bij Augustinus' begin: zijn jeugd, zijn eerste verlangens en het beroemde verhaal van de perenroof. Een avond over Augustinus drijfveren en zijn zoektocht naar de Waarheid.	dhr. B.A.D. van der Wulp
11-02-27	Boek 3 en 4 Thema's: Augustinus zoekt liefde, kennis en erkenning — en verliest een dierbare vriend. Een avond over verlangen, rouw en de zoektocht naar de zin van het leven.	dhr. B.A.D. van der Wulp
04-03-27	Boek 5 en 6 Thema's: Ambrosius, Monica, de ontmoeting met Faustus ontmaskert het Manicheïsme. In Milaan ontmoet Augustinus Ambrosius en begint er iets te verschuiven. Een avond over teleurstelling en nieuwe perspectieven.	dhr. B.A.D. van der Wulp
18-03-27	Boek 7, 8 en 9 Thema's: innerlijke strijd, bekering, doop. Neoplatonisme opent Augustinus' denken, maar zijn hart blijft verdeeld. In boek 8 bereikt hij zijn crisis en omkeer. Boek 9 ademt vreugde, rust en het ontroerende afscheid van Monica. Een avond over verandering, genade en levensvernieuwing.	dhr. B.A.D. van der Wulp
15-04-27	Boek 10, 11 t/m 13 Thema's: we sluiten af met Augustinus' diepgravende zelfonderzoek in Boek 10 en een korte verkenning van de meditatieve slotboeken over tijd, schepping en Gods Woord.	dhr. B.A.D. van der Wulp