

PROGRAMMA LEERGANG AURELIUS AUGUSTINUS 2026-2027

"Veel te laat heb ik u liefgekrege"

Adres locatie: Elimkerk | Capelle a/d IJssel - Middelwatering
Merellaan 346 | 2903 GM

Lestijden: 19.30 - 20.40 | pauze | 20.50 - 22.00

Docent: dhr. B.A.D. van der Wulp



Programmabeschrijving

Welkom bij de cursus over Aurelius Augustinus, de kerkvader van het westen.

Hij is een van de meest invloedrijke denkers van de vroege christelijke kerk en zijn invloed is er tot op de dag van vandaag.

In deze leergang zullen we zijn boeiende levensverhaal verkennen, van zijn turbulente jeugd en zijn zoektocht naar de Waarheid, zijn tijd als student retor en zijn diepe band met zijn moeder Monnica. De invloed van twee vrouwen op het leven van Augustinus is een apart onderwerp. We zullen hem volgen in zijn zoektocht naar de Heere en zijn bekering tot God. Stilgestaan wordt bij de rol van zijn vrienden in zijn leven en hoe hij uiteindelijk bisschop werd en zijn opkomen voor de leer van de genade en zijn kijk op de kerk.

We zullen ingaan op zijn bekendste werk, de Belijdenissen en daaruit ook gedeelten samen gaan lezen. Tijdens de avonden zullen we samen de Regel van Augustinus lezen en bespreken.

Lesmateriaal: het boek van Aurelius Augustinus "De Belijdenissen" wordt aanbevolen. Bij voorkeur de vertaling van Wim Sledders O.S.A. Er zullen een aantal tekstfragmenten digitaal worden aangeleverd, die tijdens de avonden behandeld worden. Iedere avond wordt er ook een deel gelezen en besproken van zijn Regel.

De lessen zijn interactief, uw vragen worden op prijs gesteld en zullen zo goed mogelijk worden behandeld.

Lesdata	Onderwerp	Docent
08-10-26	Het leven van Augustinus van kind tot student	dhr. B.A.D. van der Wulp
29-10-26	Het leven van Augustinus van leraar tot bisschop	dhr. B.A.D. van der Wulp
19-11-26	De weg van de bekering in het leven van Augustinus	dhr. B.A.D. van der Wulp
10-12-26	Zijn antwoord aan tegenstanders	dhr. B.A.D. van der Wulp
14-01-27	Twee vrouwen in het leven van Augustinus	dhr. B.A.D. van der Wulp
04-02-27	De Belijdenissen, meer dan een bekentenis	dhr. B.A.D. van der Wulp
18-02-27	Zijn werk als bisschop en zijn sterven	dhr. B.A.D. van der Wulp